

Vraag het aan Morya



Je leven kan veranderen

“Als de dingen tegengaan en blijven tegengaan, moet je daar durven naar kijken op je eigen manier. Niet dat je haast moet maken, maar gewoon kijken wat er aan de hand is. Wanneer het tegengaat in je leven, moet je een visie ontwikkelen, dan moet je proberen te zien hoe de dingen in elkaar steken en met elkaar verbonden zijn.

Soms heeft de mens een verkeerde houding in het leven. Hij houdt wel min of meer van het leven, maar als het erop aankomt, eigenlijk niet. Wanneer hij dingen gaat doen, krijgt hij een slecht gevoel over zijn leven. Hij denkt voortdurend dat hij tekortschiet, dat hij het niet goed doet, dat hij op zijn vingers getikt wordt, dat er een aantal fouten zijn, dat hij die fouten herhaalt, kortom dat het één ellende is in zijn leven. Dan kan hij zijn weg niet vinden.

Toch veranderen er een aantal toestanden als de liefde in jouw leven komt, als je een juiste betrachting vindt, als je met de zuiverheid van je eigen innerlijkheid gaat werken. Door te kijken naar het leven ontwikkel je een indringende kracht. Wanneer je kijkt naar je leven, herken je een energie die de dingen duidelijk maakt, die maakt dat je in je eigen leven een aantal veranderingen kan aanbrengen. Iedereen kan dat, iedereen kan zijn of haar leven veranderen. Je moet niet denken dat je niet in staat bent je leven te veranderen.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde”
(uit hoofdstuk 2: ‘Over eenzaamheid met of zonder liefde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 262

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


